



# TRO, DOP och Kyrka



PINGST VÄSTERÅS  
EN ÖPPEN KYRKA MED HJÄRTA FÖR MÄNNISKOR



## Dopkurs

### **Tron på Jesus**

Bibelord:

Jesaja 9:2-7, Lukasevangeliet 4:16-21, Matteusevangeliet 16:15-16. Matteusevangeliet 28:18-20, Messias=Guds Smorde, den utvalde Frälsaren.

Tankar:

Jesus föddes i Betlehem, växte upp i Nasaret och bodde i Kapernaum. Han lät döpa sig av Johannes Döparen när han var omkring 30 år och då började han också förkunna evangeliet, de glada nyheterna om Guds frälsning till oss människor. När Jesus levde här på jorden undervisade han folket, han botade de sjuka, han förlät synder och gjorde under. Jesus dog på korset när han var ca 33 år gammal, han uppstod från de döda på tredje dagen, han lever idag och kommer att komma tillbaka till jorden för att hämta sitt folk, församlingen. Jesus är enligt Bibeln Guds son, han har alltid funnits och är alltid densamme. Jesus är den som blev en brygga mellan Gud och människan. Jesus är både Gud och människa. Jesus tog itu med det som skilde oss från Gud, synden. Synden är människans största problem, synden gör att vi missar målet med våra liv. Sammanfattningsvis kan man säga att synd är detsamma som otro. När Jesus dog på korset var det i vårt ställe, han hade ingen egen anledning till detta, endast Guds kärlek fick honom att gå igenom allt detta och han gjorde det för att han visste att vi behövde någon som kunde vara vår kontaktlänk till Gud. Gud är en helig Gud och inget av synd kan finnas i hans närhet. Om vi lägger våra liv i Guds hand då tar han hand om allt det som vill skilja oss från honom. Jesus är vår stora förebild eftersom han blivit lockad att synda men övervunnit det och aldrig syndat. Han är vårt hopp. Vi uppmanas att följa honom och bli hans lärjungar. I missionsbefallningen uppmanas lärjungarna att vinna flera lärjungar, alltså efterföljare till Jesus. Alla dessa ska döpas och sedan leva vidare med Jesus som är med alla dagar.

### **Att komma till tro på Jesus!**

1. Gud älskar dig och skapade dig till att ha gemenskap

med Honom. Jesus sa: "Mitt ärende är att ge evigt, överflödande liv." Joh 10:10

"För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv." Joh 3:16 Jesus sa: "Och detta är vägen till evigt liv – att känna dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du sände till jorden." Joh 17:3

2. Det går inte att lära känna Gud och Hans kärlek, så länge synden skiljer oss från Honom. "Alla har syndat och saknar därför den likhet med Gud som alla är skapade med." Rom 3:23 "Synd är att inte vilja tro på Jesus, och därmed missa målet med sitt liv. Man vill hellre gå sin egen väg, än Guds väg. En del visar sin synd genom att vara olydiga mot Gud, eller genom att helt strunta i Honom. Rom 1:18-21, sfb "Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre." Rom 6:23 (Döden står här för en evig skilsmässa från Gud)

3. Jesus Kristus är lösningen på problemet med synden, endast genom Jesus kan vi lära känna Gud, och bli förlåtna för våra synder.

Jesu död

"Men Gud visade sin stora kärlek till oss genom att sända Kristus att dö för oss, medan vi fortfarande var syndare." Rom 5:8

"Kristus fick också möta lidande. Trots att han själv var fullständigt oskyldig och inte hade gjort någon som helst synd, fick han dö för oss och våra synders skull." 1 Pet 3:18a

Jesu uppståndelse

"Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike." Apg 1:3, sfb

Jesus, enda vägen

Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig." Joh 14:6-7

4. Du och jag behöver ta emot Jesus i våra liv som vår personlige Frälsare och Herre, för att lära känna Gud, och ta emot av Hans kärlek. "Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli barn till Gud. Allt de behövde göra var att lita på att han kunde frälsa dem." Joh 1:12

"Se! Jag har stått vid dörren länge nu, och jag knackar ständigt på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag komma in och dela gemenskapen med honom och han med mig." (Upp 3:20)

Bön: Jesus, jag behöver dig. Tack för att du dog för mig, och uppstod ifrån de döda. Förlåt mig alla mina synder, nu vill jag gå på Din väg. Jag öppnar dörren till mitt liv, och tar emot Dig som min Frälsare och Herre. Jag ber att Du ska ta hand om hela mitt liv, och leda mig på dina vägar. Amen.

Vad händer när någon tar emot Jesus i sitt liv?

Jesus har genom sin Ande kommit in i en människas liv, och Han lämnar aldrig den personen. Upp 3:20, Heb 13:5. Alla synder är förlåtna. Kol 1:13-14. Du har gemenskap med Gud. Gud är din Far, du är Hans barn. Gal 3:26.

## Det gäller Dopet i vatten enligt Nya testamentet

Vår församling erbjuder varje människa som tagit emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare och Herre att låta döpa sig i vatten. Pingstförsamlingen tillämpar troendedop med nedsänkning.

Varför bli döpt?

Vi döper för att följa Jesu' exempel. Han lät själv döpa sig och uppmanade sina lärjungar i missionsbefallningen att döpa. "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn" Matteusevangeliet 28:19. Dopet är ett uttryck för att vi vill följa Jesus och bekänna vår tro på Honom.



## Vad händer i dopet?

Vi döps till syndaförlåtelse.

"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlättna. Då skall ni få den helige Ande som gåva". Apostlagärningarna 2:38.

Vi döps i Faderns, Sonens, och den helige Andes namn.

Romarbrevet kapitel 6 är ett mycket innehållsrikt kapitel när det gäller dopet. Där talas det bl.a. om att vi har blivit döpta in i Jesu' död, död på Golgata, död för våra synder och Jesu' uppståndelse.

Då kan vi också leva ett nytt liv, för Jesus blev uppväckt ifrån de döda, Han är verklig, Han är levande. Vi som är döpta, vi har enligt Galataterbrevet 3:27 iklätt oss Kristus, och blivit döpta in i Kristus: *Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus*".

I frälsningen förlåter Gud oss våra synder och ger oss ett liv i rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus. I dopet visas detta i nedsänkandet där vi så att säga lämnar det gamla syndfulla livet, och uppstår till ett nytt liv i Kristi rättfärdighet. Tror du på det? Då kan du bli döpt som troende. Vår församling döper bara troende. Nya Testamentet känner inte igen barndop eller vuxendop, utan troendes dop. Dopet följer på tron. Den som tror och bliver döpt han ska vara frälst.

## Dopsättet

Ordet som används för dop i Nya Testamentet är det grekiska bapto= doppa i en färg, färga in, baptisto=nedsänka. Detta ord användes även om en båt som sjunkit så djupt att inte ens masten syntes. "Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus." 1 Timoteusbrevet 2:5

Detta bibelsammanhang talar om ett "enförmedlarsystem", bara Kristus förmedlar gudsrelationen, inte föräldrar eller andra människor.

## När skall vi döpas?

Etiopiske hovmannen och fångvaktaren i Filippi fångelse döptes snabbt efter sina omvändelser. Apg. 2:38 visar att den helige Ande gavs som gåva vid omvändelse och dop. I den första församlingen var det regel att man mottog andens dop i samband med dopet i vatten. Vid ett tillfälle predikar Filippos i Samarien, många blev döpta, men inte andedöpta. Det här fick ledarna i Jerusalem veta, och man åkte ner, la sina händer på dessa och de fick den helige Ande. Vi döper i vatten, Jesus döper i Helig Ande. Andens dop är mottagandet av en gåva, oftast bekräftad genom en gåva att tala ett nytt språk, be i nya tungor.

Den nyomvända Paulus fick den här uppmaningen: "Tveka inte! Åkalla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder."

## Vägen in i församlingen

Förkunnelsen om Jesus väcker tron som leder till dop. Detta är vägen in i församlingssamfundet. På en dag, pingstdagen, lades 3 000 människor till församlingen. Man hörde förkunnelsen, man omvände sig, och

döptes. Vi döps in i Kristus, och Hans kropp är församlingen. Bibeln talar om att Jesus älskar församlingen, ja, han har t.o.m. gett sitt liv för församlingen.

### Hur går Dopet till?

Vid doptillfället förklaras dopets innebörd. Den som vill bli döpt får innan dopet svara på enkla frågor om sin tro på Jesus. Dopförrättaren tar först plats i dopgraven och sedan den som ska bli döpt. Dopet går till så att dopförrättaren sänker ner den som blir döpt just under vattenytan och sedan upp igen. Väl uppe ur dopgraven får Du byta om i ett omklädningsrum och sedan ta del i gudstjänsten igen. I gudstjänsten blir Du sedan också föremål för församlingens förbön, församlingsledarna lägger sina händer på dig och ber om Guds välsignelse över Ditt liv.

### Den Helige Ande – Andens dop

Bibelord: Matteusevangeliet 3:11, Apostlagärningarna 1:8, 2:1-4, 38-47. Lukasev. 24:47, Romarbrevet 8:15-16. Romarbrevet kap 12, 1 Korintierbrevet kap 12 och 14, Galaterbrevet 5:22-23.

Tankar: Innan Jesus lämnade jorden och sina lärjungar gav han dem en uppgift att gå ut i världen och förmedla evangeliet vidare. Till detta behövde de både mod, styrka och kraft. Jesus lovade att sända dem en hjälpare. Hjälparen är Den Helige Ande. När en människa kommer till tro på Jesus får hon också Anden som en gåva. Varje troende människa har Guds Ande inom sig, men inte alla har tagit emot denna gåva. När man upplever det då händer det som vi benämner andedop. Man kan säga att när en människa packar upp Guds present och börjar använda den, då är man andedöpta. Guds Andes gåvor är många, en av de vanligaste är ett nytt bönespråk, tungotal. Anden är en person i den treenige Guden, se missionsbefallningen. Anden är också sanningens Ande. Den Helige Ande är för alltid hos oss och bor i oss, Anden är vår lärare och berättar både om syndproblemet och om möjligheten med Jesus inom oss. Man kan alltså säga att när en människa kommer till tro eller växer i tro så är det ett resultat av Andens påverkan på den människan. Anden fungerar genom främst två områden i våra liv: gåvor och frukt. Andliga gåvor får man för att använda till Guds tjänst, t.ex. profetia, frukt växer genom ett pågående liv tillsammans med Jesus, t.ex. kärlek.



### Församlingen

Bibelord: Apostlagärningarna. 2:42-44, 4:32-35, 5:12-16, 9:31. 1 Petrusbrevet 2:9-10,



Tankar: Ordet församling betyder egentligen de utkallade, eller en kallad grupp. Alla kristna över världen kan man benämna den universella församlingen, sedan finns den lokala församlingen, alltså de kristna som finns i en kyrka och har gemenskap med varandra. Församlingen är en gemenskap av människor som tror på Jesus och låtit döpa sig. Församlingen är inte en vanlig förening utan en levande andlig gemenskap. Församlingen startades genom att Jesus sa orden "följ mig" till sina lärjungar, de blev den grupp som var början till församlingen. När sedan Den Helige Ande kom (pingstdagen) så samlades många människor tillsammans i den första församlingen. Anden ger gemenskap och tecknet på det är kärlek. Bibeln har flera bilder på församlingen, t.ex. en kropp där Jesus är huvudet, ett träd där Jesus är stammen eller en hjord där Jesus är herden. I en församling samlas man till bön och gemenskap, till undervisning och nattvardsfirande. I församlingen får man hjälp att utvecklas i sin tro och få kristna vänner. Församlingens uppgift är att tjäna Gud, vittna om Jesus och hjälpa varandra.

Kom alltid ihåg: Gud älskar Dig och har en meningsfull plan med ditt liv! Han vill ditt bästa och vill att du ska ta tid för Honom och leva tillsammans med Honom!